



“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”

Met grote droefheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Jaap van der Plas

Jacob

In leven makelaar o.g.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

* 27 april 1940

Katwijk

† 12 september 2020

Janny van der Plas-Verdoes
Dick & Birgit
Maurice, Lennard, Sander
Jacqueline
Paul & Estrenita
Sophie, Gaia

Tramstraat 12D
2225 CL Katwijk

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst op zaterdag 19 september om 9.30 uur in de Oude Kerk, Boulevard 109 te Katwijk aan Zee.
Na afloop is er in de kerk gelegenheid tot condoleren.

De begrafenis zal later in besloten kring plaatsvinden.

We willen zelf de bloemen verzorgen.

Uw schriftelijke condoleance of herinnering aan Jaap kunt u achterlaten op www.memori.nl