



Piet den Hollander

“EN DIT IS HET EEUWIGE LEVEN, DAT ZIJ U KENNEN,
DEN ENIGEN WAARACHTIGEN GOD, EN JEZUS CHRISTUS,
DIEN GIJ GEZONDEN HEBT”

Johannes 17: 3

Getroost dat de Heere hem tot Zich heeft genomen, maar ook intens
verdrietig om het verlies, geven wij u kennis dat in Christus is ontslapen
mijn geliefde man, onze zorgzame vader en “opa Piet”

Pieter den Hollander

* 8 oktober 1941

† 19 december 2019

Loes den Hollander-Vooijs

Letty en Klaas

Jack en Roos

Mike

Ariea en Arend

Helena en Corné, *Jesse, Sophie, Stijn, Finn*

Alex

Heleen (*in liefdevolle herinnering*) en Rob

Martin

Erik

Jordy

Petra en Peter

Lucas

Mara

Marcel en Chantal

Kim en Simon

Nikki en Joël, *Jake*

Ravi

Ajay

Er is gelegenheid tot condoleren D.V. maandag 23 december van 19.00 tot
20.00 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker, Voorstraat 74 te Katwijk.

Wij nodigen u uit om de afscheidsdienst bij te wonen, die gehouden zal
worden D.V. dinsdag 24 december om 11.45 uur in Het Anker. Aansluitend zal
de begrafenis plaatsvinden omstreeks 13.00 uur op de begraafplaats
Duinrust aan de Parklaan te Katwijk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Het Anker.

GEEN BLOEMEN.

Secr. Varkevisserstraat 193
2225 LA Katwijk