

".....ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend....."

Opwekking 488

Dankbaar dat hij niet langer heeft hoeven lijden, maar intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve broer, onze zwager en oom

Arie de Vreugd

* 19 april 1958

† 24 november 2019

Dicky en Leen

Ijsbrand (in liefdevolle herinnering) en Klazien

Cobie (in liefdevolle herinnering) en Jaap

Huig en Janie (beiden in liefdevolle herinnering)

Neven en nichten

Verpleeghuis Overduin, afdeling Anemoon
Nachtegaallaan 5, Katwijk

Correspondentieadres:
D.J. Ravensbergen-de Vreugd
Schaapherdershoek 1, 2231 AC Rijnsburg

De afscheidsdienst zal gehouden worden D.V. vrijdag 29 november om 10.30 uur in de Grote Kapel van Overduin. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 11.45 uur op de begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk. Na de begrafenis is er van 12.15 tot 13.00 uur gelegenheid tot condoleren in de Lobby van Overduin.